



Sen några dagar så har ett lugn härskat i mitt liv. Det har brett ut sig ungefär som snön har gjort i landet denna vinter.

Det började med en insikt om måltavlor.

Exempel på att välja rätt måltavla: Du vaknar på nätterna på grund av att sängen knarrar, du förstärker sängstommen, knarrandet försvinner och du kan sova på nätterna.

Exempel på att välja fel måltavla: Du knackar på hos grannen och skäller ut honom, ni blir osams och det slutar med att du flyttar därifrån "för att kunna sova!"

Översätt detta till CoS: CoS internationella statistiker faller stadigt sedan juni 1990. Varför? Ledningen sysslar med inlåsning av personal, manipulation av äkta par och familjer vilket lett till separation mellan barn och föräldrar och separation mellan äkta par, våld mot personal, förnedring av kvinnor, pervertering av filosofin, förtryck mot yttrandefriheten och lögn till personal, medlemmar och allmänheten. ETC.

Så vad säger jag? Jo:

**SLUTA MED MISSHANDELN, SLUTA MED LÖGNERNA, MANIPULATIONEN!
SLUTA PÅVERKA KVINNOR TILL ATT TA ABORT! SLUTA BEHANDLA
PERSONAL SOM STRAFFÅNGAR! FÅ ETT STOPP PÅ DEN MENTALA OCH
FYSISKA MISSHANDELN NÅGON GÅNG DÅ!!**

Och vad säger CoS? Ungefär:

**DE SOM VI SLÄNGT UT UR RÖRELSEN ÄR BITTRA! DE ÄR BARA BRÅKSTAKAR
OCH COS EXPANDERAR SOM ALDRIG FÖRR!**

Så vad betyder det för CoS-medlemmen och valet av måltavla?

Om du tänker dig en normal medlem av CoS så har personen investerat en stor del av sitt liv i rörelsen, både i tid och pengar. När saker börjar gå riktigt dåligt så behöver han en måltavla (något att skylla på) och CoS har presenterat denna måltavla för honom: de som lämnat CoS är de verkliga skurkarna, speciellt profiler som David Mayo och Mark Rathbun.

Det kanske är svårt att förstå hur detta gör mig lugn?

Jag tror att det är så här: Om du valt fel måltavla så kommer oron i din kropp att bli kvar hos dig, trycket vill inte ge vika. Det är inte förrän du hittat rätt måltavla som du får ro. Och de medlemmar som just nu är upprörda över läget har inte hittat rätt. De behöver mer tid. Just nu väljer de att blunda för informationen och hålla fast vid den officiella

CoS-linjen. Och så länge de gör det så kommer de inte att få lugn, därför att de inte funnit sanningen, de har fel måltavla.



Det är som att hålla i två batterier och föra ihop plus-polerna. Du kan hålla dem där men det är när du vänder på det ena batteriet, det är då du slipper anstränga dig.

Just nu känns hela Scientologirörelsen som två batterier som står med plus-polerna mot varandra.

Örnen har landat
26 Mar 2010

Mer om felvända batterier
http://www.kswsverige.org/scientologi_ryktet.pdf