

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Scientologikyrkans stasi-traditioner är på väg att trasas sönder.

För länge sedan skapade Scientologikyrkan en "fiendelista" som distribuerades internt. Det har de slutat med. Jag tror att de bara gjorde det en gång. De som läste listan riskerade att själva börja tvivla på rörelsen. Hur kan en "så bra" rörelse ha så många fiender?

Fram till och med år 2011 satte kyrkorna upp namnen på de medlemmar som bannlystes på den lokala anslagstavlan. Detta görs inte heller längre, av samma anledning. De många bannlysningarna skapade dålig intern PR. Bannlysningarna hamnade i en skrivbordslåda

och togs bara fram då någon medlem "behövde läsa" någon av dem.

Från i år har kyrkan i princip slutat bannlysa folk. Nu finns bara "disconnection" (avbrytandet av förbindelse).

Disconnection eller utfrysning

Kraven är betydligt högre för att någon i dag ska "förtjäna" en allmän disconnection. I princip behöver du göra något av följande:

1. Leverera filosofin utanför kyrkans kontroll.
2. Öppet blogga om ditt missnöje med kyrkans ledning.
3. Gå ut i media med din synpunkt.
4. Polisanmäla kyrkan.

Men det finns i rörelsen också en lägre grad av disconnection som mer påminner om utfrysning. För att drabbas av utfrysning behöver du t.ex.:

1. "Gnälla" över hur kyrkan hanterar vissa saker.

2. Sluta komma på evenemang.
3. Inte köpa de senaste böckerna.

När någon är utfrysad innebär det att några få utvalda medlemmar får ha kontakt med dem. Uppgiften är att återvinna dem till den "rätta sidan".

Facebook-poliser

I Sverige sprids en inofficiell lista på de två typerna, de som ska disconnectas och de som ska frysas ut. Spridningen sker från mun till mun och gärna genom kontakter på facebook.

I Sverige har vi några eldsjälar som lägger ner energi på att veta vilka som befinner sig på de två listorna. De gör detta arbete frivilligt. De ser det som sin uppgift att: (1) veta vilka som är på listorna, (2) göra namnen kända för andra och (3) kolla facebook så att trogna medlemmar inte ovetande är kopplad till några som befinner sig på listorna.

Dessa människor har fått en egen titel. De kallas för kyrkans "facebook-poliser".

Det är fascinerande att studera det här spelet. De som arbetar med de här listorna använder orden "anti" och "jätteanti" för att kategorisera de otrogna. Möjligen finns det en tredje kategori också, för sådana som jag själv, och det skulle vara "superanti!" med utropstecken.

Förlorad kontakt med förälder

I mitt fall har facebook-polisen slagit till mot min son och krävt att ska tar bort mig som vän.

I fallet med min ex-fru Katarina har facebook-polisen slagit till mot hennes dotter.

I båda dessa fallen har facebook-polischeferna hetat Erica Kulin och Monica Röhrig men de har också sina assistenter som t.ex. Vanessa Frykman.

De här poliserna gör ett viktigt jobb för kyrkan. Faktum är att utan dem skulle kyrkan ha mycket svårare att hålla medlemmarna i koppel.

De hjälper kyrkan i dessa "etikfrågor" och ser till att "felaktig information" inte sipprar in till de trogna.

Det är inte en slump att just dessa människor sysslar med detta, lika lite som att det var en slump att vissa östtyska medborgare jobbade för den östtyska säkerhetspolisen. Det är ett arbete som passar dem, det passar deras personlighet och karaktär.

Scientologikyrkans ledning har en avsikt och den avsikten speglas direkt i resultatet.

Erica, Monica och Vanessa

För att bli en riktig facebook-polis behöver man gilla ledningens avsikter. Att två människor förlorat kontakten med en förälder är enligt Monica Röhrig, Erica Kulin och Vanessa Frykman helt i sin ordning. Det är en situation som passar deras smak, det smakar gott mot gommen.

Tänk vad mycket skit som gjorts i namnet hjälp. För visst är det "hjälp" som det handlar om. Dessa poliser ger ett sken av att de "hjälp" de som förlorar kontakten med en förälder.

Nå, vi ser snart slutet på dessa polisens uppgifter. De kommer snart att stå utan jobb, utan arbetsgivare, precis som när det östtyska angiverisystem föll och de östtyska angivarna blev kända för resten av befolkningen, så kommer även Scientologikyrkans sorgliga facebook-poliser att förlora sina jobb och bli kända för deras insatser.

Stefan Tunedal

1 nov 2013

<http://www.kswsverige.org/ekar-fallda-clearwater-scientologikyrkan.pdf>