

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Toronto Ideal Org, 696 Yonge Street, ett gott exempel på hur galen David Miscaviges idé om byggnader är.

Scientologikyrkan äger den spöklika byggnaden men den är stängd för renoveringar. Några kvarvarande hyresgäster kickades ut för några år sen och byggnaden har sedan dess fått liksom sova.

Det finns scientologiverksamhet i Toronto, men de håller till i andra

lokaler. De hyr övre våningen i ett slitet trevåningshus i väntan på att renoveringarna ska bli klara och de kan flytta tillbaka till Yonge Street.

Skulder till staden

Rapporter menar att renoveringar inte händer och under tiden, ja den kostar pengar. Den lilla torontoverksamheten får naturligtvis betala framför allt fastighetsskatt.

Kyrkan har just nu en obetald fastighetsskatteskuld på **\$61,000** bara från 2014.

Men det är inte allt. Kyrkan i Toronto är skyldig ytterligare **\$57,348.15** för obetalda skatter och straffavgifter!

Jag tänker att hur i helvete ska de kunna ha råd med de här skulderna när sponsorerna tröttnar en efter en och när nyrekryteringen stapplar. Fantastiskt vore om Miscavige själv tvingas ta ur den stora kassakistan.

Som egen företagare i över trettio år har jag fattat det här med ekonomi och kundrelationer ganska bra, tycker jag. Nöjda kunder är värt hur mycket som helst.

Scientologikyrkan menar att de har något att lära oss andra om detta, vilket är ett bra skämt, som bäst.

Nöjda kunder

Jag tror att en del företag, precis som Scientologikyrkan, lockas att tänka kriminellt. Men det är början på ett oundvikligt ras. Omdömet faller snabbt när man börjar försöka få mer för sina

tjänster än vad de faktiskt är värda, och när man som kyrkan pressar folk på pengar med hjälp av lögn, och ger noll tillbaka, då går det snabbt utför.

Jag känner en snickare som började göra sämre jobb. Han hade en stor, rik uppdragsgivare som han blev alltmer beroende av, men började alltså tumma på kvalitén, och för ett par månader sen förändrades uppdragsgivarens organisation och snickaren hamnade utanför jobben. Han försöker lägga orsaken någon annanstans än hos sig själv. Nu har han haft problem ett tag.

Att se till att kunderna är nöjda, det låter väl enkelt? Det är makalöst effektivt när man gör det under lång tid, har jag märkt.

Stefan Tunedal

19 maj 2015

<http://www.kswsverige.org/kent-bengtsson-scientologikyrkan.pdf>