

# www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter men just nu är vi intresserade av sanningen



Miscaviges allvar droppar ner genom organisationen. Igår plaskade vi runt i några av pölarna som bildats.

Jag och Katarina var på Studemaskolans sommaravslutning igår. Ni som följt historien med vår son, som går på denna skola, vet att det inte varit helt smärtfritt sedan jag och Katarina lämnade Scientologikyrkan. I korthet har det handlat om att två av lärarna, Anneli Melander och Kate Lindblad, kränkt vår son, samt att skolans rektor Ronny Susman från första början behandlat oss som om han varit övertygad om att vår son inbillat sig alltihop.

## En aning spänt

Och som en del av er vet anmälde vi ärendet till skolinspektionen i vintras, mycket på grund av det bemötande vi fick från skolans rektor. Lägga därtill min bok där dessa händelser finns nertecknade, och ni förstår att det är lite spänt mellan en del av skolans personal och undertecknad.

Katarina och jag har vant oss. När vi åkte till skolavslutningen igår kändes det inte konstigt, inte alls som avslutningen för ett år sen då vi precis lämnat kyrkan, och allt var färskt.

## Markus Nymans leende

Jag är bannlyst av kyrkan, vilket innebär att medlemmar och medarbetare egentligen inte har tillåtelse att tala med mig. Detta hindrade inte flera av dem. En av de första som kom fram och hälsade igår var Markus Nyman. Han är ett bekant ansikte i kyrkan och hans kontaktförsök med mig var "i jobbet". Hans leende var brett men hans ögon uppfattade jag som kalla och beräknande, precis som jag vant mig vid när det gäller honom. Han gjorde några försök att få kontakt, men jag var inte ett dugg intresserad. Jag kan också svära på att han var rädd för mig. Han ryggade liksom

tillbaka när jag vände blicken mot honom.

Flera gamla goda *vänner* dök istället upp. Det var verkligen inga problem. Riktigt roligt. Några av dem tog kontakt trots att de möjligen kommer att få problem. Kyrkan var där och observerade vilka som pratade med mig.

### Går inte lätt

Hela avslutningen hade en tryckt atmosfär över sig, främst manifesterad hos skolans personal. Katarina och sonen sa likadant. Lite begravnings-känsla, kan man säga. Det var så allvarligt. Det var inte förrän efteråt, på vägen hem, som jag tyckte att jag förstod vad de här människorna går igenom, och ändå har jag skrivit om det här tidigare: Om man ingår i en organisation som leds av Miscavige, då kan du inte räkna med att saker ska gå lätt. Tvärtom får du räkna med att nödlägen blir vardagsmat. Miscavige är en *mycket* allvarlig herre, och han tillåter inte att *någon* i hans organisation tar saker med en klackspark eller får en behaglig resa. Miscaviges ledarskap påverkar Studemaskolan och dess personal, absolut.

MISCAVIGES VANSINNE HAR DROPPAT NER I ORGANISATIONEN OCH LÄMNAT STORA PÖLAR. VI PLASKADE RUNT I DE DÄR PÖLARNA IGÅR PÅ SKOLAVSLUTNINGEN.

### Rekommendation till Studemaskolan

Studemaskolan är i grunden en fantastiskt bra skola. Allt de behöver göra för att återställa den till ursprunget är att kasta ut Miscaviges direktiv och tekniska förändringar, klippa med ledningen och återinföra de ursprungliga teknikerna. Lätt som en plätt.

Stefan Tunedal  
11 jun 2011

[http://www.kswsverige.org/liferepair\\_scientologi.pdf](http://www.kswsverige.org/liferepair_scientologi.pdf)