

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Till vänster: Scientologikyrkans fabricerade bild av kyrkan i Mountain View, Kalifornien. Till höger: Faktisk bild tagen från samma vinkel i april 2012.

Kyrkans egen bild används för att hänföra medlemmar och få dem att hosta upp mer stolar för fler av dessa ideala kyrkor.

Den sanna bilden kommer från en nystartad webbplats: <http://idleorgs.com/> som syftar till att dokumentera Scientologikyrkans ideala kyrko-bedrägeri.

Bilder från malmökyrkan kan skickas in dit för publicering om någon av er vill ta er till Malmö (Arlöv) med kameran.

Det är bra att dessa ideala kyrkors faktiska tillstånd dokumenteras i bilder. David Miscavige har försökt och länge lyckats med det här bedrägeriet. Medlemmar har lurats, de har godtroget trott att det ideala kyrkoprogrammet är framgångsrikt som tusan medan det egentligen är ett löjligt, enkelt fiasko.

Medlemmarna ville bli lurade

Ville de bli lurade? Man skulle kunna tro det. Innerst inne visste medlemmarna nog vad som pågick, sanna mina ord. Men det minskar inte ledningens brott, naturligtvis inte.

Tiggerimötena fortsätter

Vad är Scientologikyrkans plan? De skiter i att stora byggnader står tomma i väntan på renovering, de struntar i att de ideala kyrkorna som öppnats inte alls drar den publik som donerande medlemmar hoppfullt väntade sig, kyrkan fortsätter presentera falska bilder och fortsätter med tiggerimöten. Scientologikyrkan är i fastigheter. Medlemmarna är där för att finansiera kyrkans inköp av fastigheter och betalning av advokatarvoden. Så enkelt är det.

Jag undrar hur mycket donationsvilja som finns kvar i den här svenska rörelsen. Borde vi inte nått taket nu? Om jag vore t.ex. Kurt Ståhl, Tomas Björklund, Irene Barré eller någon annan av de svenska mjölkkossorna, då skulle jag vara hjärtligt trött på att få de där samtalen från Scientologikyrkan nu:

"Hej, jag ringer från Scientologikyrkan."

"Hej."

"Vi har ett JÄTTESPÄNNANDE möte här på kyrkan på lördag, med o t r o l i g a nyheter om de nya ideala kyrkorna, och du måste komma!" (betyder: vi måste tigga pengar igen.)

"Työärr jag kan inte på lördag, [tänker] min faster har ont i en fot och [tänker] jag har lovat henne att jag ska gå ut med hennes hundar."

"Det låter som om du inte fattar hur viktigt det här är för scientologins framtid. Du är sååååå betydelsefull för det här mötet och du har ett ansvar att föregå med gott exempel. Har du motvilja mot ledningens avsikter eller?"

"Nej då, ok jag ska se vad jag kan göra."

"Så kommer du eller inte? Jag vill inte behöva skriva en rapport på dig igen."

"Jag kommer (suck)."

Stefan Tunedal

16 apr 2012

<http://www.kswsverige.org/mod-sanning.pdf>