

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Jodå, vår ledstjärna i mörkret David "grundaren" Miscavige har tagit plats på scenen i Clearwater. Han har alltså inte rymt till Sydamerika som jag ett tag misstänkte.

Här ser vi några kommentarer från några av de som dyrkar honom.

Ganska sjukt faktiskt.

Första kvällens genomgång handlade om Reningsgenomgången genom NED, Nya Erans Dianetik.

I dag har han tagit upp utbildningen, och senare i kväll kommer det att handla om Super Power och "Cause Resurgence". (Dessa är "nya" vägledningsprocesser.)

Söndagen går till invigningen av Flag-byggnaden och en tur i den.

"Jag har arbetat med detta i tjugo år", ska han ha sagt.

Jösses.

Och det fungerar tydligen fortfarande. De som hurrar och jublar över hur Miscavige förändrar filosofin har ingen gräns för vad de kan acceptera. Miscavige kan säga vad han vill nu. Skulle han säga att han hittat ett gammalt undangömt Hubbard-direktiv som manar folk att örfila varandra då skulle de mest hängivna och godtrogna göra det, tro mig, och de skulle skriva om det efteråt på facebook, att det var det bästa de någonsin upplevt! Att den nya tidsåldern är här!

"Wow! De där örfilarna var de bästa! Tack Miscavige!"

Som vanligt har jag ingenting gott att säga om det som händer i Clearwater. I mina ögon är det ännu en dolkstöt i ryggen på filosofins grundare Hubbard.

Miscavige jobbar på två huvudfronter:

1. Genom propagandamaskinen gör han sig själv till "rörelsens räddare".
2. Med total iskyla genomför han förändringar i metoderna med avsikt att för all framtid försvåra framsteg.

Stefan Tunedal

16 nov 2013

<http://www.kswsverige.org/anita-bo-kennedal-scientologikyrkan.pdf>