

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Gerth Eriksson har lämnat tjänsten som VD för Scientologikyrkan i Stockholm.

Gerth och Gunilla Eriksson har lämnat sina tjänster i Scientologikyrkan Stockholm. Gerth har varit VD där under de senaste åren. Gunilla var chef för leveranser, vad jag vet.

Ett rykte menar att VD-tjänsten nu hålls temporärt av Ann Svenne.

Jag ringde in till kyrkan för att få saker bekräftade. En utländsk kvinna berättade på knagglig svenska att Gerth inte var VD längre men att han skulle komma in senare till det event som kyrkan anordnar i kväll.

Att Gerth ska in till eventet tyder på att han fortfarande är lojal mot Miscavige.

De två, Gerth och Gunilla, var de sista i det "dream team" som skulle återupprätta stockholmskyrkans forna glans. Eva och Roland Andersson var de andra två som ingick i detta team. De lämnade 2010, tror jag.

Det är ingen överraskning. Att försöka få igång en expansion av scientologin under nuvarande ledning är en omöjlig uppgift, jag överdriver inte. Och att dagligen leva med galningen David Miscaviges skugga över dig är i högsta grad ohälsosamt.

Jag får säga grattis till er båda, Gerth och Gunilla. Ni är ett steg närmare friheten utom räckhåll för David Miscaviges vansinne.

Ni tror kanske att det är världen runtomkring, samhället, som gjorde er uppgift så svårbemästrad. Titta igen! Det är inte det dekadenta samhället som satt käppar i

hjulet för er, det är dekadensen inom er egen kyrka som gjort jobbet omänskligt svårt. Er högste chef, David Miscavige, är en fullblodspsykopat.

Ni har båda konfronterats med uppgifter om att det inte står rätt till i kyrkans ledning. Ni har båda sett sanningen om den så kallade "expansionen". Ni har haft massor av chanser på vägen. Ni valde att blunda en gång, två gånger, gång på gång. Varför ni blundade det vet bara ni, men en dag kommer de där ögonen att öppnas. Jag känner er båda ganska bra. Jag vet att ni är påverkade av situationen men att ni lätt skulle kunna konfrontera sanningen om er ledning.

Vem ska bli den första svenska OT VIII:an att lämna kyrkan?

Stefan Tunedal

28 okt 2012

<http://www.kswsverige.org/heja-sverige.pdf>