

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Debbie Cook vittnar om vad som hände under hennes sista tid som medarbetare i Scientologikyrkan.

Scientologikyrkan har lagt ner kravet på Debbie Cooks tystnad innan rättegången. Stämningsansökan mot Debbie kvarstår och vad jag förstår ska den upp i rätten nu på måndag.

Kyrkans motivering till att släppa tystnadskravet var att Debbie "använde domstolen för att sprida lögn."

Debbies vittnesmål

Jag kommer i den här artikeln att koncentrera mig på Debbie Cooks vittnesmål, det hon gav i rätten i veckan:

Under hennes tid som chef på högkvarteret hände några saker. Hon såg David Miscavige attackera toppchefen Marc Yager, hur han slog Yager i ansiktet och brottade ner honom till marken.

"Bryt hennes finger!"

Debbie berättar att Miscavige gav order till hans sekreterare att slå till Debbie och hur hon ramlade in i några stolar. Miscavige gav också order till hans kommunikationsofficer att bryta Debbies finger om hon inte svarade på en fråga. Officern böjde fingret bakåt men bröt det inte.

En annan gång marcherade Miscavige runt ett långt konferensbord och såg ut som om han ville strypa henne. Han skakade istället hennes axlar och skrek åt henne.

Till hålet

Debbie tillbringade sedan sju veckor i hålet, den fängelsebyggnad dit Miscavige förpassar medarbetare som "misskött sig."

Debbie berättar hur hon kom dit. Hon talade med Miscavige i telefon när hon hörde att någon knackade på dörren till hennes kontor på högkvarteret. Hon ville inte lägga på luren på hennes arga chef, som klagade på hennes prestationer, så hon öppnade inte dörren. Knackandet slutade men någon öppnade fönstret in till hennes kontor. Två manliga medarbetare kravlade in.

"Är de där?" frågade Miscavige.

"Ja", svarade Debbie.

"Adjö" sa Miscavige.



David Miscavige,
psykopat.

Instängd tillsammans med över hundra

Männen tog Debbie till hålet. Galler för fönsterna. Den enda ingången vaktades av säkerhetsvakter.

Debbie var där i sju veckor. Mer än hundra scientologichefer var instängda där med henne, de sov i sovsäckar direkt på golvet där det fanns gott om myror, de åt en sörja av värmda matrester, de skrek åt varandra för att få bekännelser och det förekom ofta våld.

I två veckor medan Debbie var där stängdes strömmen av och dagstemperaturen i den här delen av Kalifornien gick upp över 40C.

I soptunnan

Debbie berättar om hur hon i tolv timmar fick stå i en soptunna medan kollegor hällde vatten över henne, slog henne och skrek åt henne att hon var lesbisk.

Slicka golv

Debbie berättar hur hon såg chefen Mark Ginge Nelson bestraffas när han opponerade sig mot våldet i hålet. Hon såg hur Nelson togs till ett annat rum där han i två timmar fick stryk av en av Miscaviges assistenter och två andra män. Nelson fick slicka ett badrumsgolv i minst trettio minuter.

Skulle ha skrivit på vad som helst

Debbie berättar att händelserna då under sommaren 2007 gav henne mardrömmar och var en del av anledningen till varför hon senare samma år ville lämna och skrev på tystnadsavtalen.

Hon flyttades från hålet tillbaka till Clearwater där hon tidigare var högsta chef. Det var därifrån hon lyckades rymma, men kyrkans medarbetare hittade henne i en restaurant i South Carolina och övertygade henne om att komma tillbaka för att "lämna på rätt sätt." De sa till henne att både hon och hennes man annars skulle bli bannlysta och förlora kontakten med de vänner och familjemedlemmar som var scientologer. Debbie och hennes man blev lovade att processen skulle gå snabbt, några dagar, och att de skulle behandlas bra.

Istället för att behandlas väl hölls de instängda och bevakade.

Efter tre hemska veckor sa Debbie till hennes vakter att hon ringt hennes mor och sagt till henne att ringa polisen i Clearwater om hon inte kom ut inom tre dagar. Hon skrev också i ett brev att om det inte hade fungerat skulle hon göra vad som helst, som att skära upp handlederna.

"Jag skulle ha skrivit på att jag om och om igen högg småbarn med kniv, och att jag älskade det. Jag skulle ha gjort vad som helst vid den tiden", säger hon.

Kyrkan såg till att hon skrev på tystnadsavtalen och tog emot de 50 000 dollarna. Debbie menar att hon aldrig var ute efter pengar, hon ville bara därifrån, men att hon tog emot dem.

Fortsättning följer ...

Stefan Tunedal
11 feb 2012

http://www.kswsverige.org/medeltida_kyrka_scientologi.docx