

Här är några intryck från "dagen efter" oberoendeförklaringen:

Jag kontaktades av en representant från kyrkan som tyckte att det fanns information som jag inte hade och som skulle intressera mig. Jag svarade att jag gått vidare och att jag kommer att återvända när COS är tillbaka on Source.

Jag kontaktades av ännu en representant från kyrkan som förstod vad som hänt: jag hade "läst information om COS på internet och gått effekt." Jag brydde mig knappt om att svara. De som känner mig vet att jag inte går effekt av enteta och att jag kan värdera information.

Jag kontaktades av en grupp som avslöjar brott inom Scientologikyrkan. Personen föreslog ett samarbete. Jag svarade att jag gått ur kyrkan och att det räcker med det.

En gammal god vän hörde av sig. Jag har inte hört från honom på årtal. Han berättade att han själv sedan länge varit på väg mot en oberoendeförklaring. Jag var verkligen glad att höra från honom.

En annan god vän ringde och vi pratade i en timme. Vi pratade gamla minnen om när vi båda var Scientologer och hur det var trivsamt att träffa folk inne på orgen innan klimatet förändrades.

En vän till min fru hörde av sig och tyckte att hon skulle noga tänka igenom hennes beslut att lämna kyrkan. Personen kommenterade inte hennes oberoendeförklaring och jag hörde ingenting som tydde på att han läst den.

Sju helt okända personer, nya bekantskaper, hörde av sig och gratulerade.

En person som jag känner väl hörde av sig och gratulerade.

En person som jag känner väl hörde av sig och tyckte att vi var starka.

En person som jag känner hörde av sig och sa att han inte fattade skillnaden mellan Scientology och kyrkan. Men han tackade för informationen.

En god vän (icke scientolog) boendes i Ungern hörde av sig och berättade att hon var tacksam för informationen. Hon berättade att några av hennes bekanta i Ungern hade besökt något av kyrkans events och att det hade varit underligt - ingenting för henne.

En annan god vän, boendes i Tyskland, skrev och sa att han beundrade oss för vår handling och tackade för informationen.

En bekant hörde av sig och tackade.

Min fru fick en bekräftelse på facebook från någon i Frankrike, en kvinna som sett oberoendeförklaringen på nätet och tydligen träffat mig på Flag på 80-talet.

Vår oberoendeförklaring lästes av ca 300 personer under det första dygnet. (lågt uppskattat)

Örnen har landat
22 Jan 2010