

www.kswsverige.org

Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen



Scientologikyrkan ute på nya uppdrag.

Busringning. Jag fick ett sånt i dag. Det var ett inspelat meddelande, en maskinröst som rabblade upp en massa nonsens. Så kom några ord som avslöjade avsändaren. Jag förstod att några trogna Scientologikyrkan och deras komplett hysteriske ledare David Miscavige låg bakom.

Ökning i leveranser

Efter busringningen tänkte jag på några saker:

Denna vecka kommer Phil Bruemmer att kunna rapportera en ökning i levererad auditering (scientologiterapi). Hör av dig till honom om du är intresserad. Använd [mail](#).

Några knepiga medlemmar någonstans i den svenska scientologirörelsen kunde inte hålla sig längre. De kände sig tvungna att planera och genomföra en busringning. Intressant att de valde att göra det just nu.

Underhållning

De valde att busringa, vilket jag tycker är hysteriskt roligt faktiskt, äkta underhållning. Det var det värsta de kunde komma på, som om det på något sätt skulle påverka mig. Och vad kan de göra? Deras kyrka förlorar fler och fler

medlemmar, nyrekryteringen av nya medlemmar är nästan obefintlig och deras "stora möten" ser fler och fler tomma stolsrader. De kan inte göra någonting åt det, inte så länge som deras ledning ser ut som den gör. Vad kan de göra? Verkligen? De har försökt smutskasta mig och andra som lämnat kyrkan, och när det inte hjälper? När medlemmar fortsätter vända sig bort från kyrkan, trots de fega smutskastningskampanjerna, trots den massiva och falska propagandan om hur "fantastiskt bra det går för kyrkan", vad finns då kvar för dem att göra? Att börja leverera scientologi, att börja tillämpa *riktig* scientologi, det är för dem fullkomligt uteslutet.

Rathbun flyttar

Apropå underhållning: Oberoende scientolog Marty Rathbun har flyttat ut i nån texas-skog för att göra det svårare för Scientologikyrkans spioner att spionera på honom. Bilderna finns på hans [blogg](#). Det ser inte ut som om det finns några grannar för kyrkan att störa. Det ska bli intressant att se hur David Miscavige gör nu. Ska han skicka ut skumma tältare i skogen runt Rathbuns hus? En sak är säker: Galningen Miscavige kan *inte* släppa Rathbun ur sikte. Han bara *måste* veta vad Rathbun sysslar med, totalt paranoid som han är. Mer underhållning från Texas kommer säkert inom kort.



Vägen till Rathbuns nya hem.

Stefan Tunedal

3 dec 2012

<http://www.kswsverige.org/nazanin-boniadi.pdf>