

Att handla för den goda sakens skull

Läste en intressant artikel i Aftonbladet idag (tisdag den 27 mars). Den handlade om en kvinna i Etiopien som under 40 år fungerat som könsstymperka av flickor. Hon såg det som ett hedersuppdrag för det stod i Koranen att flickor skulle beskäras. Hon var analfabet men andra hade berättat för henne vad den heliga skriften sade. Hon trodde att hon gjorde det för sin gud. Hon stympade till och med sin egen dotter.

För två år sedan bjöds hon in till ett möte arrangerat av Lutherska världsförbundet och Svenska kyrkan som också hade bjudit in lärda muslimska företrädare. De utgick från Koranen, läste ur den och visade att skriften inte stöder kvinnlig könsstymning. När kvinnan fick höra detta blev hon helt knäckt. ”Jag visste inte bättre, jag är så ledsen ... så ledsen”, sade hon. Hon utför inga fler könsstymningar. Hon har därefter fått utbildning och jobbar idag med att assistera vid förlossningar.

Jag tycker att man lätt kan dra paralleller med situationen inom Scientologikyrkan där det under åren förekommit och fortfarande förekommer så mycket överträdelser på olika sätt. Det är otrevligt och nedlåtande bemötande, press för att få folk att betala långt över sin förmåga, påtryckningar för att kvinnor ska göra abort, våld, inspärning, lögnaktig propaganda med mera.

Varför finner sig människor i detta? Varför begås dessa handlingar och varför finner sig människor i att utsättas för det?

Svaret tror jag faktiskt är av liknande skäl som när det gäller kvinnan i artikeln. De tror att de gör det i Scientologins namn, för något högre syfte. Jag kan tänka mig att kvinnan i artikeln kände sig tvingad att utföra dessa stymningar för annars skulle hon inte vara någon god muslim och kanske råka ut för Guds vrede och hamna i helvetet. Likadant är det med rättrogna scientologer. De vet att om de hamnar i onåd kommer ”vägen till frihet”, att vara stängd för dem.

Som tur är var kvinnan mottaglig för information och insåg genast att hon blivit matad med falsk information och ångrade vad hon gjort. Kyrkans ledning vet att om medlemmarna skulle få veta vad de sysslar med och hur de har fört sina medlemmar bakom ljuset under så många år så skulle reaktionen bli densamma. Folk skulle hoppa av i sådan omfattning att kyrkan skulle dö ut helt. För att inte tala om efterräkningarna! Så därför har de tagit ett strypgrepp om sina medlemmar och hotar och tvingar och skrämmer dem att absolut inte lyssna på kritiska röster.

Jag ser framför mig bilden av ett landområde. Ovanför finns en stor stenmur som utgör en fördämning för en stor flod. Floden är sanningen och fördämningen är ledningens lögner som försöker hålla undan sanningen. Sanningen pressar på och ledningen försöker hela tiden lappa och laga för att hindra sanningens flod. Men det spricker litet här och där och det blir allt svårare att hålla muren intakt. Till sist kommer muren att spricka och vattnet dränka och spola bort hela skiten. Sanna mina ord.

Är det inte ett underligt fenomen att denna kvinna kunde göra dessa stymningar under alla år. Hon uppger i artikeln bland annat att hon hade väldigt svårt att göra ingreppet på sin dotter för hon såg vad hon led, men hon gjorde i alla fall. Det verkar vara ett inte alltför ovanligt fenomen att människor går över gränsen och begår handlingar som de innerst inne vet är dåliga för sig själva och/eller andra, men gör det i alla fall för *ett högre syfte, en större sak*, som det så vackert heter.

Jag skulle vilja fastslå att varje gång som människor är beredda att handla på det här sättet så är de inne på fel väg.

Det finns inget högre syfte som kan motivera att man på det ena eller andra sättet vållar sig själv eller andra skada. Inte på det sättet. Det finns nödsituationer där någon offerar sitt liv för att rädda många andra människor, men det är en annan sak. Ta Sea Org (scientologins elitorganisation). För det höga syftets skull jobbar de sju dagar i veckan från morgon till kväll, bor spartanskt och i många fall uselt (i Köpenhamn såg jag hur många ur Sea Org sov i våningssängar i rum där upp till 15 personer sov.), får i många fall dålig och ibland usel om alls någon mat (även detta observerat i Köpenhamn), uppmanas och pressas att göra abort om de får barn etc, etc. Finns det någon som tror att detta befrämjar deras arbetsinsats eller ökar deras produktivitet?

Historiskt har man sett sådana här exempel förr. Det har begåtts många övergrepp i kristendomens namn när man krigade och dödade för att sprida ”den sanna läran”. I Sovjet och Kina har miljontals människor fått utstå stora umbäranden och våld i kommunismens namn. Gårdagens barnuppfostran handlade om sträng disciplin och aga därför att det gällde att tukta barnen till lydnad. De som utförde detta var i de flesta fall människor som trodde på någon slags idé eller ett högre syfte som fick dem att gå över gränsen ”för den goda sakens skull”.

Jag är så oerhört trött på detta. När jag en gång i tiden anslöt mig till Scientologin var det på grund av att jag ville ha en annan värld, en värld där sådana här saker inte förekom, en värld där människor kommunicerade med varandra, lyssnade, respekterade och accepterade varandra. Men nej då, det visade sig till sist att ingenting var bättre här, tvärtom. I dagens Sverige är toleransen bland människor i allmänhet mycket större än inom kyrkan.